



Lungo drom (Lange weg in de taal van de Roma)

Dit jaar ben ik 60 jaar en werk 40 jaar, ons bedrijf "computer mobiel" bestaat 20 jaar, "Annovyn" bestaat 10 jaar. Het is tijd voor mijn pelgrimstocht. Op de fiets van Midwolda in Noord Nederland naar Deaj in midden Roemenië. Op de lange weg langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk ga ik op zoek naar mijn grenzen. Op deze tocht wil ik ook op zoek gaan naar mensen met een bijzonder verhaal, naar kinderen met dromen over later. Op zoek naar inspiratie voor mijn boek over een Romakind op zoek naar antwoorden.

Lungo drom. Een lange weg waarlangs ik aandacht wil vragen voor de lange weg die kinderen moeten gaan om hun doel te bereiken. Vooral die kinderen waarvoor zelfs een maaltijd niet vanzelfsprekend is. Laat staan een opleiding om hun droom waar te maken. Als in de ellende waarin het kind leeft, het al toekomt aan dromen over een toekomst.

Annovyn heeft een aantal succesvolle projecten om Roma kinderen te helpen met leren. Overhead kent Annovyn niet, elke euro komt op de plek waarvoor het gegeven wordt. Annovyn staat boven elke religie of politieke stroming.



Je kunt John helpen op zijn **lungo drom**, en daarmee de kinderen op hun **lungo drom**. Maak een bedrag over op rekening 3826.46.320 t.n.v. stichting Annovyn o.v.v. Lungo drom.

Het geld dat John uitspaart door een gratis overnachting of maaltijd wordt gedoneerd aan de stichting.

Voor meer informatie en vanaf 28 mei een dagelijks verslag op: www.annovyn.org

